

Nico A de Waal, voorheen voorzitter van de GZB en voormalig directeur bij Boekencentrum:
<https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11011>

'Met vaart en kennis van zaken heeft de auteur een handzaam boek geschreven over (klassieke) zending. Ik ken niet veel vergelijkbare uitgaven, waarbij in zo'n kort bestek, op zo'n geordende wijze met grote toegankelijkheid het hart van de zending vanwege de christelijke gemeente wordt beschreven. En de schrijver heeft daarbij vooral mij (de lezer) op het oog. Zending krijgt heel dichtbij invulling: begin bij je burens. Zo was het bij de uitstorting van de heilige Geest ook. Aanbevolen!'